

Μία  
παραμυθοδημιουργία  
της  
Ειρήνης Ψωμά  
Β' τάξη Δ.Σ.  
Μανταμάδου Λέσβου



Για τον διαγωνισμό  
«Υγρότοποι της  
Λέσβου: Μια ιστορία  
για το νησί μου»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:  
Βασιλική Παπάλα

## ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ



Μανταμάδος | 2013-2014



Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε μέσα στο νερό μιας γαλάζιας λίμνης μια νεροχελώνα που είχε πολλούς φίλους. Είχε φίλο τον λευκοτσικνιά , τον κορμοράνο, τον πελαργό και τους κύκνους.





Ένα χειμωνιάτικο πρωί η νεροχελώνα είδε δυο ανθρώπους που βαστούσαν όπλα και είχαν έρθει για κυνήγι



Αμέσως έτρεξε να ειδοποιήσει τα άλλα ζώα για να κρυφτούν στην καλύβα της καστανόχηνας. Ο κύκνος έβλεπε προσεκτικά αν οι άνθρωποι πλησίαζαν στη φωλιά. Αλλά αντί για ανθρώπους, πρόσεξε ένα νερόφιδο. Η νεροχελώνα είδε το νεροφίδο και του είπε να έρθει στη φωλιά. Το νερόφιδο μπήκε μέσα στη φωλιά και ευτυχώς τα ζώα γλίτωσαν.





Την επόμενη μέρα ήρθε ένα κοριτσάκι στον υγρότοπο. Το κοριτσάκι το λέγανε Ειρήνη και ήρθε για να μαζέψει αγριολούλουδα.



Όμως είδε τους κυνηγούς, στεναχωρήθηκε και τους φώναξε:

- Εε, εσείς κυνηγοί, γιατί θέλετε να σκοτώσετε τα πουλιά;
- Θέλουμε να σκοτώσουμε τα πουλιά γιατί τα παιδιά μας δεν έχουν φαγητό.
- Καλά, μην σκοτώσετε πολλά, απάντησε τρομαγμένη η Ειρήνη.

Η Ειρήνη πήγε και την επόμενη μέρα να μαζέψει ακόμη περισσότερα λουλούδια. Ήθελε να δει τα ζώα και να πει δυο τρία λογάκια στους κυνηγούς.

Μόλις τους βρήκε, τους είπε θαρραλέα:

-Τελικά αποφάσισα να σας πω ότι δεν πρέπει να σκοτώνετε τα ζώα, γιατί η ζωή τους είναι πολύτιμη, όπως και η δική μας. Πώς θα νιώθατε εσείς, αν κάποιος ερχόταν να σκοτώσει κάποιον δικό σας αγαπημένο συγγενή;

Οι κυνηγοί έμειναν να κοιτάζουν σκεφτικοί την Ειρήνη. Μετά από λίγο μάζεψαν τα πράγματά τους κι έφυγαν.

Η Ειρήνη θύμωσε πολύ με τους κυνηγούς, αλλά γρήγορα το ξέχασε και έτρεξε χαρούμενη να δει τα ζώα. Είδε την καστανόχην, τον κύκνο και δυο πελαργούς τρομαγμένους σε μια κρυψώνα. Ο κύκνος την πρόσεξε και πήγε κοντά της. Η Ειρήνη τον χάρηκε και ο κύκνος χάρηκε πολύ. Έπειτα ο κύκνος έφυγε και πήγε να ειδοποιήσει τα πουλιά ότι οι κυνηγοί έφυγαν και ότι ο κίνδυνος είχε περάσει.





Τα πουλιά ήταν πολύ ευτυχισμένα που σώθηκαν απ' τους κυνηγούς. Αποφάσισαν να δείξουν στην Ειρήνη την αγάπη τους.

Έτσι, μια ηλιόλουστη μέρα του Μάρτη όλα τα πουλιά πέταξαν στο παράθυρο της Ειρήνης και της κελάηδησαν τον ερχομό της άνοιξης. Χάρη στην Ειρήνη τα πουλιά έζησαν από τότε ευτυχισμένα και ειρηνικά, όπως λέει και το όνομά της!



ΤΕΛΟΣ